



Vliegtuigroute



In de middag van 17 maart 1954 omstreeks 14.00 uur is hier de Gloster Meteor T7 van vliegbasis Soesterberg, tijdens een oefenvlucht, verongelukt in het IJsselmeer. De beide inzittenden kwamen daarbij om het leven. Deze straal jager was de eerste die in de koude oorlog in het IJsselmeer stortte.

De bemanning:

Sergeant-vlieger Nieuwenhuis 24 jaar uit Rotterdam
Sergeant-vlieger A.D.Moeke 23 jaar uit Amsterdam

De Straaljager stortte ongeveer 10 km ten noordoosten van het gemaal Lovinck te Harderwijk in het IJsselmeer. Het ongeluk werd pas bekend, toen de schippers van een vrachtboot (De gebroeders Meijer, in dienst van de Zuiderzeewerken.) het lijk van de piloot aan wal brachten. De Rijkspolitie te water en de reddingsboot van Lemmer (de Hilda) zijn daarna onmiddellijk uitgevaren om een onderzoek in te stellen.

Paal 007

Info: <http://www.airgunners.nl>

