

Vandaag herdenk ik vroegere tijden
Helden die voor onze vrede vochten
Maar ook zij die daar nu voor strijden
En allen die dit met hun leven bekochten

Toen wij leefden in oorlogstijd
Kwamen zij ons te hulp over zee
Soms viel die reis hen ten spijt
En vloog een vlieger niet meer mee

Zij vonden toen hier hun zeemansgraf
Tijd vervloog en zee werd land
Een monument dat hen hun eer hergaf
Nog altijd hechten wij aan onze band

Dit is een dag van internationale verbintenis
Hier op dit plein één met zij die voor ons streden
Herdenken wij het leed dat geleden is
Ooit, toen en in het heden

Dit jaar doen wij afstand van onze naïviteit
Vrijheid blijkt toch te kunnen worden verloren
We zien pijn, angst en een aantastbare mogendheid
Opeens is oorlog dichterbij dan ooit te voren

Juiste nu, zijn wij twee minuten bij hen
Zij die alles gaven en zij die alles geven
Ik sta hier omdat ook ik geraakt ben
En samen met u waarde hecht aan ieder leven

Opdat wij nooit vergeten